

Zondagsscholenbond geeft bijbelse dagboekjes uit

Goed om zelf te lezen

'Aan Zijn hand' is een nieuwe serie bijbelse dagboekjes voor kinderen. Recent verscheen het tweede deel: 'Zingen van Hem'

De dagboekjes zijn een uitgave van Den Hertog in Houten in samenwerking met de Bond van Hervormde Zondagsscholen op Gereformeerde Grondslag. De achtergrond van de bond – hij bedient hervormde gemeenten binnen de Protestantse Kerk én de Hersteld Hervormde

Kerk – maakt het initiatief bijzonder. Schrijvers uit beide kerken, die betrokken zijn bij de zondagsscholenbond, werken aan de serie mee.

'In de hervormd-gereformeerde achterban leefde de vraag naar een nieuwe serie dagboeken voor kinderen', zegt ds. P. Vernooij uit Stolwijk, die lid is van het dagelijks bestuur van de zondagsscholenbond. 'Wij zijn daarmee aan de slag gegaan. Gezien de missie van onze bond is dat niet zo vreemd. Het is ons erom te doen om kinderen tot de Heere Jezus te leiden, zodat ze in Hem

het leven leren zoeken en vinden. Dat hebben we tot uiting willen brengen in de serietitel Aan Zijn hand' Aan de hand van de Zaligmaker kunnen kinderen het leven in, het leven door en het leven uit.'

Nadenkertje

De twee verschenen deeltjes zijn wat betreft de indeling gelijk maar verschillen in opzet. Elk maand kent een of meer thema's, en elke

dag een subthema dat samenhangt met het te lezen bijbelgedeelte. Op de uitleg van het bijbelgedeelte, dat nauw bij de leefwereld van de kinderen moet aansluiten, volgt een korte verwerking: een vraag, opdracht of nadenkertje.

Leven voor Hem, het dagboek dat eerder verscheen, is gericht op kinderen die de zondagsschool verlaten. Het is thematisch opgebouwd, waarbij rekening is gehouden met het denkniveau en de veronderstelde kennis van deze doelgroep.

Zingen van Hem, het nu verschenen tweede deel, is bedoeld voor kinderen vanaf acht en gaat over het leven van David. Al lezend door 1 en 2 Samuel en het eerste deel van 1 Koningen krijgen de kinderen een helder beeld van de geschiedenis. Soms worden lijnen getrokken naar andere bijbelboeken. Omdat David bekend staat als de dichter van veel psalmen, komen er ook psalmen aan de orde. Ds. Vernooij: 'Deze psalmen zijn een getuigenis van Gods hulp en genade. Dit dagboek kreeg dan ook niet voor niets de titel *Zingen van Hem*.'

Aan het boekje hebben behalve ds. Vernooij meegewerkt: mw. R.E. Lammers, I.D. Roos-de Pater, J.J. Meijer-Voortman, A.C. Teeuw, M.L. Breugem-Kardol, E.H. Goedvree-Vaessen, G.W. de Bree-Graveland, H. van Roekel, ds. J. Joppe, mw. P.A. Fase en K. Hoek-van Noort.

Thuis

De komende jaren moet er ook een dagboek verschijnen voor kinderen vanaf tien jaar en vanaf zes jaar. 'Met deze dagboekenserie willen we een verbindingslijn leggen tussen het zondagsschoolwerk en thuis. De eerste verantwoordelijkheid voor de godsdienstige opvoe-

ding ligt immers thuis. Zondagsschoolwerk en ander gemeente-werk dat op kinderen en jongeren is gericht, valt onder de noemer van wat het doopformulier noemt 'het doen onderwijzen'.

Deze dagboekenreeks wil een hulpmiddel zijn om onze kinderen tot een dieper verstaan van de Heilige Schrift te brengen. Ze kunnen de boekjes in gezinsverband lezen. Na het betreffende bijbelgedeelte en het dagboekstukje kan dan met elkaar over een vraag of opdracht worden nagedacht, je kunt samen een psalm zingen of voor een persoon of situatie bidden.'

Zelf lezen

Maar volgens ds. Vernooij zijn de boekjes 'uitermate geschikt' om de kinderen te leren zelfstandig de Bijbel te lezen. 'Eventueel kunnen ouders hun kinderen hierbij begeleiden. Wanneer gekozen wordt om voorlopig samen met het kind de Bijbel en het betreffende dagboekstukje te lezen, dan zal de ouder dat op een bepaald moment aan het kind zelf over kunnen laten.

Het is het beste om zodra een kind kan lezen, hiermee te gaan oefenen. Niet voor niets zal er in deze reeks ook een dagboekje voor zesjarige kinderen verschijnen. Als een kind zover is dat hij het dagboekje zelfstandig kan lezen, doen ouders er goed aan regelmatig met erover te spreken. Het is belangrijk te weten hoe zoon of dochter de leesstof verwerkt. Worden er misschien vragen opgeroepen door het gelezen gedeelte of herkent hij of zij een situatie die beschreven wordt? Een kind moet zich daarover kunnen uiten. Laten we als ouders de tijd nemen om als vraagbaak en wegwijzer te fungeren.'

Redactie



N.a.v. ds. J. Joppe en ds. P. Vernooij (red.), 'Leven voor Hem. Bijbels dagboek 12+' en 'Zingen van Hem. Uit het leven en de psalmen van David. Bijbels dagboek 8+', uitg. Den Hertog, Houten; resp. 384 en 370 blz.; € 11,90 per stuk.