

Gods Woord, een blijvend lesboek

Nooit uitgeleerd.

Bij het afscheid van de basisschool

Dag basisschool

Door G.J. van Appeldoorn

Iedere leerkracht zal het wel herkennen. Het einde van het schooljaar is gekomen en je kijkt terug. Vragen als: heb ik de leerlingen wel al het goede voorgehouden en de Weg gewezen, zullen u bekend voorkomen. Zeker als het moment daar is dat de leerlingen de school verlaten. Met enige weemoed kijk je ze na. Een jaar in de klas gehad, even meegelopen op reis naar de eeuwigheid. Hoe zal het verder met ze gaan?

Twee predikanten uit onze achterban weten wat het is om kinderen van school te zien gaan. Beiden hebben een achtergrond als groepsleerkracht. Ze schreven allebei een boekje voor kinderen die de basisschool verlaten.

Dag basisschool! luidt de titel van het exemplaar geschreven door ds. Joppe. De Hersteld Hervormde predikant van Woudenberg heeft in zijn opzet gekozen voor praktische titels. Goed aansluitend bij de leefwereld van het kind. Zoals: 'verjaardag', 'schoolregels' en 'vakantie'. In de verschillende hoofdstukken schrijft de predikant zeer concreet over het onderwerp. 'De juf of meester geeft geen straf om je te plagen. Het gebeurt in de hoop dat je ervan leert en gehoorzaam wordt. Hij of zij heeft het beste met je voor. Daarom moet het een nuttige straf zijn. Strafrechts schrijven is vervelend, maar met vier pennen aan elkaar gaat het best wel.' Ieder hoofdstuk eindigt met een te lezen Bijbelgedeelte. Het boekje is mooi vorm gegeven en goed toegankelijk. De harde kaft geeft het geheel een strak uiterlijk.

Ds. Tuinier, predikant van de Gereformeerde Gemeente van Aagtekerke, heeft zijn boekje geschreven aan de hand van Bijbelse personen. Van daaruit trekt hij lijnen naar het leven van de kinderen. Denk aan titels als: 'De Heere ziet het hart aan - Kaïn en Abel', en 'Belastinginspecteur Mattheüs'. De laatste hoofdstukken zijn wat algemener gekozen. De hoofdstukjes, ze beslaan maar twee bladzijden, beginnen met een heel concreet voorbeeld. Ter illustratie: hoofdstuk 4, 'Op reis - Abram', begint met: 'Je gaat op vakantie en je neemt mee... je tent, je zwemkleden, je visspullen, een spelletje en een spannend boek. Wat is jouw bagage eigenlijk op je levensreis? Reis je wel met God?'

Titel: Nooit uitgeleerd.
Bij het afscheid van de basisschool
Auteur: Ds. D.W. Tuinier
Uitgeverij: Den Hertog Houten
ISBN: 978 90 331 2454 9
Pagina's: 111
Uitgegeven: 2012
Prijs: € 8,90



Titel: Dag basisschool
Auteur: Ds. J. Joppe
Uitgeverij: Den Hertog Houten
ISBN: 978 90 331 2279 8
Pagina's: 69
Uitgegeven: 2010
Prijs: € 9,90



Na de inleiding gaat de predikant dieper in op het onderwerp en trekt hij lijnen vanuit de Bijbel naar het dagelijks leven van de kinderen. Ook dit boekje sluit per hoofdstuk af met een te lezen Bijbelgedeelte. Helaas heeft het boekje een slappe kaft en zou het door wat minder zorgvuldige kinderhanden snel kunnen beschadigen.

Beide boekjes zijn op de juiste toonhoogte geschreven en, als ik me niet vergis, klopt het hart voor de kinderen nog tussen de regels door. Waar ds. Joppe kiest om vanuit een praktische titel naar de inhoud toe te werken, werkt ds. Tuinier vanuit een Bijbels onderwerp de essentie uit. Beide manieren zijn een keuze. Kinderen die wat meer moeite hebben met leren, zijn denk ik meer bij de manier van de Hersteld Hervormde predikant gebaat.

Laat ik afronden met een citaat van de predikant uit Aagtekerke. De titel *Nooit uitgeleerd* vat het eigenlijk al samen. 'Je komt veel Bijbelse personen tegen (in dit boekje, GJvA) die luisterden naar de stem van de Heere. De woorden van God waren een lamp voor hun voet en een licht op hun pad. Nooit raakten zij uitgeleerd op de school van de Heilige Geest. En het Woord van de Heere was hun reisgids. Zo reisden zij hun weg met blijdschap.' Een leven lang leren krijgt op deze manier echt inhoud!

Kortom: wilt u 'uw' kinderen echt iets mee geven als het afscheid daar is? Die mogelijkheden zijn er!



Gerco van Appeldoorn
Redactielid
DRS Magazine