

Goede Belijdenis

ds. P. van Ruitenburg

Dit boekje wil ons vanuit de Bijbel leren wat belijden voor mensen en voor God ten diepste inhoudt. De Heere neemt geen genoegen met een belijdenis met de mond, terwijl ons hart zich ver van Hem houdt. Ds. Van Ruitenburg laat ons ook zien dat een oppervlakkige belijdenis geen geur of smaak heeft. Een handzaam boekje voor hen die ooit belijdenis deden of binnenkort belijdenis gaan doen. Uiteindelijk blijft het niet bij een keer belijdenis doen, maar ons hele leven doen we voortdurend belijdenis. In het stil zijn voor God, of in het openbaar in Gods huis belijden aan het Heilig Avondmaal. Belijden is iets van ons totale leven. De 32 stukjes zijn bedoeld als aanzet om ons te bezinnen op hoe, wat en wanneer we belijden, maar ook hoe de Heere deze belijdenis werkt.