

Leer ons onze dagen tellen



'Leer ons onze dagen tellen' zijn acht oefeningen van Wulfert Floor. Bewust staat er 'oefeningen', want Floor was geen predikant, maar de inhoud van deze oefeningen doen

niet onder voor een preek. Wulfert Floor is niet onbekend in kerkelijk Nederland. Hij heeft veel oefeningen na gelaten. Waarom dan toch nog een nieuwe uitgave? De titel zegt het al: het zijn preken die ons bepalen bij het einde: van een jaar, van ons leven. De boodschap 'Neem uw kostelijke genadetijd boven alles in acht, want na deze tijd zal er geen tijd meer zijn.' Wulfert Floor leefde van 1818-1876 en was landbouwer in Dribergen. Hij was getrouwd met Jacoba Doornenbal. Naast de vreugde en blijdschap van de kinderzegen, hebben zijn vrouw en hij ook verdriet gekend: een van de kinderen kwam levenloos ter wereld, drie stierven vóór hun tweede levensjaar en een zoon overleed op de leeftijd van 20 jaar. Zijn vrouw stierf op 50-jarige leeftijd en hij zelf verwisselde op 58-jarige leeftijd.

De preken zijn afkomstig uit Al de eenvoudige oefeningen en bepalen ons bij 'de kortheid van ons leven, de zekerheid van onze dood, en de noodzakelijkheid om met alle haast de wereldse begeerlijkheid te ontvluchten en Jezus en Zijn dienst voor onze ziel te kiezen, opdat het ons in der eeuwigheid moge welgaan.' Wulfert mocht zelf gewagen van de vrede en de troost die hij in de Heere Jezus gezocht én gevonden had. Naast de titel van dit boek, staan er ook oefeningen in over: de mens gaat naar zijn eeuwig huis, de laatste ure en zalige doden. Zowel voor de leesdiensten als voor persoonlijk gebruik geven deze oefeningen stof tot nadenken.

N.a.v. 'Leer ons onze dagen tellen', acht oefeningen door Wulfert Floor, onder ISBN nr. 9.789.033.129.230; Prijs € 14,90.