

30 april 2018

Bespreking door Reformatorische Omroep van

Elise Pater-Mauritz

Elke dag nieuw. Roeping & verwachting voor moeders vandaag

Paperback, 191 blz.

€ 13,90

De schrijfster is getrouwd en heeft drie kinderen. Ze heeft een weblog over bijbels opvoeden. De inhoud van het boek is als volgt:

Deel 1: Als Eva. Roeping en verwondering in je huwelijk.

Heb ik een roeping in mijn huwelijk? Je huwelijk in zwaar weer. Intimiteit in je huwelijk.

Deel 2: Als Jochebed. Roeping en verwondering in je moederschap.

Heb ik roeping voor het moederschap? Onze kinderen leren Wie de Heere is. Van wie zijn onze kinderen? Onze kinderen leren wie ze zelf zijn. Kinderen koesteren.

Deel 3: Als Martha en Maria. Roeping en verwondering in je huis.

Heb ik een roeping in mijn huis? Je huis koesteren. Je huis een herberg. Het beste deel.

Deel 4: Leven in een tussentuin. Roeping en verwondering voor moeders tussen het eerste en het tweede paradijs.

De tuin van je leven. Doe ik het goed? Zaaïen met tranen, maaien met gejuich. Je leest ook de ervaringen van zeven gewone moeders van vandaag.

Wat een leerzaam en goed doordacht concept! Voor persoonlijk gebruik en voor bespreking, bijvoorbeeld in een aantal vrouwenochtenden.

Van harte aanbevolen.