

Boekbespreking voor de Reformatorische Omroep

**M.H. Karels-Meeuse, Vorstelijke eenvoud, *Het veelbewogen leven van Prinses Maria Louise*
148 blz. gebonden
€ 15,90**

Een goed geschreven verhaal waarin de historische feiten verwerkt zijn.

Prinses Maria Louise verloor haar man op heel jonge leeftijd, 23 jaar. Johan Willem Friso is verdronken in het Hollandse Diep bij de plaats Moerdijk. Toen Maria Louise de boodschap kreeg, was haar reactie, te midden van grote verslagenheid: 'Hij is de Heere, Hij doe wat goed is in Zijn ogen'.

De prinses was erg geliefd, juist door haar eenvoud en grote betrokkenheid op het wel-en-wee te midden van de Friezen. Daarom noemt men haar in Friesland Marijke Meu.

Juist nu de betekenis van het koninklijk huis soms ter discussie staat, is het goed om juist dit boek te lezen. In het verleden ligt het heden én in het nu wat komt.

De God van het verbond kan nu toch ook nog met Zijn genade werken in de harten van de leden van het koninklijk huis. Met de gratie Gods!

Van harte aanbevolen.