

De vriend van de Bruidegom

52 meditaties over Johannes de Doper

Uitgeverij Den Hertog-Houten

ISBN: 9789033126734, 168 blz., €17,90



Opnieuw is er van onze geliefde broeder een boek verschenen en wel ditmaal in de vorm van een meditatie-bundel.

Tweeënvijftig meditaties over het leven en het werk van de voorloper van de Koning zien in deze uitgave het licht. Mooi is dat het kerkelijk jaar wordt gevolgd en daarbij, zoals dat inmiddels bekend is van de auteur, zijn deze overdenkingen voor jong en

oud te volgen. Hartelijke, liefdevol, gunnend, maar ook met alle ernst wordt het leven van de 'wegbereider' getekend. Met recht is opgemerkt dat de overdenkingen steeds de ondertoon hebben van 'het van zichzelf afwijzen en de Koning aanwijzen en aanprezen' door Johannes.

Overigens is ook het getuigenis, wat de Schrift geeft betreffende de ouders van Johannes lezenswaardig (zie de vijfde meditatie). In de donkere en angstige dagen van toen is het God Zelf Die Zijn Kerk in stand houdt. Bij het grote kruis van kinderloosheid in het leven van deze mensen staat het rijke getuigenis van God zelf over hen. Mooi samengevat is dit onderaan blz.26: 'Twee leesbare brieven van Christus'. De ernstige oproep tot zelfonderzoek staat in dezelfde meditatie: 'Voor

mensen kunnen we ons mooi voordoen, maar het gaat erom wie we zijn in Gods oog.'

Bij het lezen viel vervolgens de twaalfde meditatie op die gaat over de lofzang van Elisabet. Een lofzang die minder vaak aandacht krijgt. De ware godsvreze eindigt in de Heere, de Getrouwe!

Treffend is ook het stuk op bladzijde 57, de noodzakelijkheid van ware verwondering 'die eindigt in de God van het wonder. Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen'.

Vervolgens de wonderlijke gestalte van 'de Doper' die, volgens Flavius Josephes (blz. 64) al van jongsaf in de woestijn heeft verkeerd. Zijn boodschap als heraut van de Koning met als taak: Heenwijzen. In alle ernst klinkt het: 'Hij staat midden onder u, Dien gij niet kent.' Lezenswaardig daarbij is de twintigste meditatie!

Het gaat niet om hem als voorloper maar om de grote Bruidegom. Johannes is 'een stem', de vriend, door het toepassende werk van Gods Geest Die ontdekkend en ontgrondend werkt. We lezen op bladzijde 81: 'Zo komen geestelijke doe-het-zelvers in de diepte, in de geestelijke armoede terecht. Juist zo wil de Heere gaan verklaren en op Christus aanwerken. Het 'leerling op Zijn school zijn' gaat nooit van laag naar hoog maar gaat andersom'; een blijvende les verwoord op bladzijde 102. Daarbij leert Gods Kerk: 'De weg van de Borg is de weg van de Kerk' (blz. 166) Het is verleidelijk nog meer zaken te gaan citeren wat echter niet de bedoeling van deze recensie is. Daarom wil ik deze bundel hartelijk aanbevelen. De Heere stelle deze overdenkingen tot een rijke en eeuwige zegen.