



Zes keer per jaar een **BOOKBITE**, een hapje dat naar meer smaakt. Annerieke en Leanne bespreken waardevolle en handige uitgaven voor jongeren over godsdienst, vriendschap, seksualiteit, studeren en de maatschappij.

tekst **Leanne van Spronsen-Monster**

ZICHT OP JEZUS

Ambrosius' 'Zien op Jezus' uitgelegd

Evert Barten, Uitg. Den Hertog,
ISBN 978 90 331 2560 7, € 19,90



'Dit boek gaat niet zomaar over iemand. Het gaat over Jezus, de Zoon van God. Over de Zaligmaker, Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was! Verloren. Dat ben jij!' staat op de achterkant van *Zicht op Jezus*. Herkenbaar, eigentijds en makkelijk leesbaar heeft Evert Barten het bekendste werk van Isaac Ambrosius.

INHOUD

'Hoe lang heeft het geduurd voor Maria zwanger werd?'

Vanaf Gods eeuwige besluit om Zijn Zoon naar de aarde te sturen tot aan Diens wederkomst worden alle denkbare vragen over Jezus gesteld en beantwoord. Bijvoorbeeld, hoe het nu zit met de uitverkiezing en hoe kun je nu weten of God je het ware geloof heeft geschonken? Hoe lang heeft het geduurd voor Maria zwanger werd? En hoe kan ik de twee naturen van Christus begrijpen? Dat kun je ook niet, maar Ambrosius probeert daar toch een zo volledig mogelijk antwoord op te geven.

OPBOUW

'Kaders verwijzen naar bladzijden in het origineel'

Ambrosius deelde *Het zien op Jezus* op in vijf delen. Evert Barten laat die delen ook terugkomen, maar dan in wat andere verhoudingen. De eerste drie 'boeken' zijn samengevat in enkele bladzijden, het vierde 'boek' is zeer uitgebreid behandeld, het laatste 'boek' is weer flink ingekort. Kaders verwijzen naar bladzijden in het origineel. Door middel van indringende, logische en herkenbare vragen doorloopt Barten het boek van Ambrosius. Lezers van *Op leven en dood* (een eerder werk van Barten) zullen deze opbouw herkennen. Als er een thema behandeld is, zoals 'Het zien op Jezus in Zijn leven', volgt er altijd een hoofdstuk met: 'Wat moet ik nu met alles wat ik gelezen heb?' Hierin houdt Barten zich aan de kernpunten die Ambrosius telkens liet terugkomen: Ken Jezus, denk over Hem na, verlang naar Hem, hoop op Hem, geloof in Hem, heb Hem lief, verblijd je in Hem, roep Hem aan, word Hem gelijk.

WAARDERING

'Mooi, de hoofdstukken met toepassing'

De eerste drie 'boeken' van Ambrosius beslaan nu maar enkele bladzijden. Hierdoor ontbreekt er voor het gevoel veel belangrijke informatie. Een aanrader dus om het eerste deel van *Het zien op Jezus* van Ambrosius zelf hierbij te houden. Daar is ook in te lezen wáárom het zien op Jezus nu zo belangrijk is en wordt de uitverkiezing en de vraag 'hoe weet ik dat God mijn hart veranderd heeft?' uitgebreid(er) behandeld. Vanaf het vierde 'boek' – Jezus' geboorte tot Zijn wederkomst – komen alle aspecten wel scherp en uitgebreid aan de orde. Mooi zijn ook de hoofdstukken met de toepassing van wat je zojuist hebt gelezen. In het vijfde boek komt de wederkomst kort aan de orde en wordt geëindigd met de verheerlijking van Christus door Zijn volk in de hemel. 'Bid Hem dat Hij nu al verheerlijkt wordt in je leven. Dan zal de ware blijdschap niet achterblijven', schrijft Ambrosius hierover. Tot slot schrijft Ambrosius een lied voor in de eeuwige heerlijkheid, waar het zicht op Jezus volkomen zal zijn.

CITAAT

'Hoe lang je ook leeft, je zult altijd maar een klein deel van Hem kennen. Daarom is het zo belangrijk dat je over Zijn leven blijft lezen'

AMBROSIUS