

Boekbespreking voor de Reformatorische Omroep: We bespreken een uitgave van Den Hertog Houten: M.H. Karels-Meeuse: Olie in haar lamp. Vijfentwintig levensschetsen van godvrezende vrouwen. Aantal blz.: 135. Prijs: 15,90. Gebonden.

In deze keurig uitgevoerde uitgave geeft de auteur van 25 vrouwen, bekend geworden door hun tere godsvrucht en levenswandel, uit de geschiedenis van de vroege christenen tot de 20ste eeuw, een levensschets. Bij het schrijven is er gebruik gemaakt van hun eigen brieven, publicaties en uitspraken. In kadertjes zijn er in citaten afgedrukt.

Het is een leerzaam en goed leesbaar geschreven boek, geschikt voor persoonlijk gebruik in de stille tijd en voor gebruik in verenigingsverband om voor te lezen en daarna voor (geloofs)gesprek (dan kunnen de citaten daarbij betrokken worden).

Aandacht voor o.a.: Monica, moeder van Augustinus; Katharina von Bora (Luther); Idelette de Bure (Calvijn); Sara Nevius (Wullem á Brakel), Mary Winslow, Hanna da Costa-Belmonte; Elisabeth Groen van Prinsterer, Susannah Spurgeon

Ik geef enkele citaten:

Monica. De bisschop: 'Laat hem gaan. Hij zal eens tot ander inzicht komen. Een kind van zulke tranen kan niet verloren gaan' (13). Augustinus: 'Ze had haar kinderen grootgebracht en hen opnieuw ter wereld gebracht, wanneer ze zag dat ze van U afdwaalden' (14).

Katharina von Bora. Na een ongeluk toen ze vluchtte voor de pest die uitbrak in Wittenberg, kon ze niet meer beter worden. Ze gaf de zorg voor haar kinderen over aan de Heere en zei: 'Ik wil me hechten aan Christus als een klit aan een kleed' (29).

Idelette de Bure. In 1549 werd ze ernstig ziek. Calvijn ving haar laatste woorden waren op: 'O heerlijke opstandig, o God van Abraham en van al onze vaders. Reeds eeuwenlang hebben alle gelovigen op U gehoopt en niemand is beschaamd geworden. Zo wacht ik op ook op U' (33).

Susannah Spurgeon. Een vriend: 'Nooit vervulde een vrouw trouwer de belofte die ze bij haar huwelijk deed'. Elf jaar na het overlijden van haar man overleed Susannah, ze riep uit: 'Gezegende Jezus, gezegende Jezus! Ik zie de koning in Zijn heerlijkheid' (130).

De Heere is nog Dezelfde!

Van harte aanbevolen