

W. Fieret

WILHELMUS A BRAKEL

Een gedreven dienaar zijn Gods Kerk

Aantal blz.: 194

Prijs: 19,90

Harde omslag

In deze biografie wordt Wilhelmus à Brakel (auteur van *De Redelijke Godsdienst*, een populaire dogmatiek, leerstellig en praktisch van aard, is reden voor het gezag en de bekendheid van à Brakel) geschetst in het kader van zijn tijd als een predikant die op diverse terreinen van zich liet horen. 'Een van de invloedrijkste vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie. In bevindelijke kringen is à Brakel een van de meest gelezen en geciteerde oudvader. (-) Het standpunt van à Brakel over de kerk werd door de bevindelijke afgescheiden kerken niet overgenomen. In *De Redelijke Godsdienst* noemt hij het zich afscheiden van de kerk een verschrikkelijke zonde. Hij zag het als scheurmakerij (187). Zo bekend (staat bovenaan), hoe kan dat? A. de Reuver geeft een rake typering door *De Redelijke Godsdienst*: 'een populaire geloofsleer met een pastorale inslag' (188).

Een goed leesbare, zeer leerzame biografie: 'Hij slaagt erin om als praktisch theoloog de vertaalslag te maken naar het gewone gemeentelid en de kerkganger. Daarin lag zijn grote kracht' (189).

Van harte aanbevolen, voor persoonlijk gebruik, op verenigingen vanaf +15