



### Beste jongelui,

Schreef ik de vorige keer een stukje voor onze oudere jeugd, nu wil ik wat schrijven voor onze jongeren die op het punt staan om de basisschool te verlaten. Ik doe dat, omdat er een boekje is verschenen, dat speciaal voor jullie is geschreven. Ds. J. Joppe, predikant in Sint Maartensdijk, heeft onder de titel "Dag basisschool!" een boekje geschreven waarin hij in 30 kleine hoofdstukjes schrijft over allerlei onderwerpen die te maken hebben met het verlaten van de basisschool. Hij blikt met jullie terug op de basisschooltijd, maar kijkt ook alvast vooruit. Laat ik eens wat onderwerpen noemen die hij bespreekt: Bijbelvertelling, Vrienden en vriendinnen, Schoolregels, Straf, Rapport, Voortgezet onderwijs en Vakantie. Elk hoofdstukje sluit hij af met een Bijbelgedeelte, dat aansluit bij het onderwerp. Ik vind het heel belangrijk dat je dat er ook bij leest. Want als het goed is heeft de Bijbel toch het laatste woord in ons leven.

Ik hoop van harte dat ook voor jou de tijd op de basisschool een goede en gezegende tijd is geweest. Wat heb je er veel mogen leren. Je leerde er lezen, schrijven en rekenen. Maar bovenal mocht je luisteren naar wat de juf of meester je elke dag vertelde vanuit de Bijbel. Heb je er weleens over nagedacht, hoe goed de Heere daarin ook voor jou is geweest? Elke schooldag mocht je van Hem horen en werd je op Hem gewezen.

Ds. Joppe schrijft wat het doel van de Bijbelvertelling is: "dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods grote daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren."

Hij stelt je vervolgens eerlijk de vraag: "Wat heb jij met de boodschap uit die vele Bijbelvertellingen van de afgelopen jaren gedaan? Heb je die onverschillig naast je neergelegd? Of heeft het je op de knieën in het gebed tot de Heere gebracht? Dan heb je gebeden of Hij uit genade wil geven wat Hij vraagt. Zijn de Bijbelvertellingen een middel geweest tot je eeuwig behoud? Eenmaal komt de Heere er op terug. Nog klopt Hij op de deur van je hart: 'Mijn zoon (mijn dochter), geef Mij uw hart.' En daar hoeft je niet oud voor te zijn!"

Het is een goed moment, om bij het verlaten van de basisschool over deze vragen na te denken. Want hier gaat het toch ten diepste om! Het is een groot voorrecht dat je naar een 'school met de Bijbel' mocht gaan. Een school waar je meesters en juffen mocht hebben, die je hebben onderwezen vanuit Gods Woord. Maar het is ook zo'n grote verantwoordelijkheid: wat heb jij er mee gedaan? De Heere zal je eenmaal rekenschap vragen, ook van je basisschooltijd.

Tijdens de basisschooltijd heb je waarschijnlijk ook vrienden en vriendinnen gekregen. Nu kan het zo zijn, dat je niet naar dezelfde school gaat in het voortgezet onderwijs. De schrijver geeft jullie dan een goede raad: Vergeet je vrienden of vriendinnen niet. Vriendschap is net een bloem: die heeft verzorging nodig. Blijf elkaar opzoeken, of houd contact met elkaar door middel van sms of msn. Vergeet elkaar vooral niet in het gebed! Wat ik mij zelf nog herinner bij het verlaten van de basisschool was de spanning voor de nieuwe school. Aan de ene kant zag je er naar uit, je voelde je te groot voor de basisschool, maar aan de andere kant de onzekerheid: hoe zal het op die nieuwe school zijn?

Ook daarover kun je wat lezen in dit

boekje. "Nu ben je nog de grootste, straks na de zomervakantie de kleinste. De naam brugpieper zal je wel bekend zijn. De veel grotere school zal best wennen zijn. En dan al die verschillende docenten. Hou houd je ze uit elkaar? Gelukkig krijg je straks een mentor."

Maar blijf het toch vooral van de Heere verwachten. Vraag om Zijn bewarende hand, en dan denk ik ook aan de dagelijkse fietstochten of reizen met het openbaar vervoer die je zult gaan maken.

Ds. Joppe sluit het boekje af met de volgende behartenswaardige opmerkingen: "Na de zomervakantie begint een nieuwe periode in je leven. Op de basisschool is uit Gods Woord verteld en geleerd. Hopelijk zul je dat onderwijs nooit vergeten en zal óók na de basisschool de Bijbel je lesboek blijven. Vervolg maar biddend je levensweg met David uit Psalm 24: "HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik de ganse dag."

Van harte wil ik het lezen van dit boekje bij jullie aanbevelen. Het geeft je de gelegenheid om terug te blikken op de tijd die achter je ligt. Om allerlei gebeurtenissen, maar in het bijzonder de zegeningen te overdenken die je hierin van de Heere mocht ontvangen en waar die jou gebracht hebben. Het is ook voor ouders of grootouders, maar ik denk ook aan schoolbesturen, een mooi boekje om cadeau te doen bij het verlaten van de basisschool.

Het is uitgegeven bij uitgeverij 'Den Hertog' en kost 9,90 euro.

Met een hartelijke groet, jullie ds. Egas.

Je vragen, opmerkingen of verhalen kun je mailen naar: [aaegas@kliksafe.nl](mailto:aaegas@kliksafe.nl)  
We zien met belangstelling uit naar je reactie!