

Een hart om Hem te vrezen

Ds. Th. Boston Houten (Uitgeverij Den Hertog), 2015

ISBN 978 90 331 26741; 75 blz.; € 10,90

Thomas
Boston

Een hart om
Hem te vrezen



Ds. Thomas Boston (1676-1732) hield in 1709 drie preken over de woorden: 'Och, dat zij zulk een hart hadden om Mij te vrezen en al Mijn geboden te alle dagen te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen wel ging in eeuwigheid' (Deut. 5:29). Boston trekt drie leringen uit deze tekst. Mensen vertonen vaak alleen maar geveinsde ernst als het gaat om de belangen van hun ziel. Een hart dat in overeenstemming is met de belijdenis is waardevol. Het werk

van een verbond aan te gaan met de Heere is een onbeduidend werk als het geen hartenwerk is. De drie leringen worden elk afzonderlijk in een preek behandeld. De ernstige aanbieding vertolkt hij in de prediking: 'Het aanbod is echt, ook al is het door een dienaar des Woords. Wij hebben de opdracht van onze Heere om dat woord op de preekstoel te bevestigen, en Hij zou hetzelfde doen als Hij hier lichamenlijk aanwezig zou zijn.' De prediking van Boston is scherp en ontdekkend. De mens staat schuldig tegenover God. Een mondbelijdenis kan voor God niet bestaan. De indringende preken zijn opnieuw vertaald door de heer N.A. Eikelenboom. Oud goud voor de persoonlijke overdenking en de leesdiensten.